

De School met de Bijbel in Mechelen is opgericht in 1932. Enkele jaren eerder vestigde mijnheer Zwaan - een overtuigd Calvinist afkomstig uit Nederland – zich als zakenman in onze regio. Tevergeefs zocht hij naar een geschikte school voor zijn kinderen. Zowel in de staatsschool als in het Katholiek onderwijs miste hij de typische sfeer van de Protestants-Christelijke scholen in Nederland.

Er werd een vereniging opgericht door mensen uit vier Mechelse kerken, met als doel een 'School met de Bijbel' op te richten. Men ging op zoek naar een geschikte leerkracht in Nederland maar de uiterst beperkte financiële middelen maakten dat menig sollicitant afhaakte als hij de geboden voorwaarden te horen kreeg. Zelfs mét kost en inwoning stelde een maandsalaris van 35 gulden weinig voor ...

Een weinig ervaren maar zeer enthousiaste juffrouw Van Buuren voelde zich geroepen en gaf gehoor aan de oproep uit Vlaanderen en op 3 november 1932 was de eerste schooldag een feit. Die dag werd de school met 11 leerlingen plechtig in gebruik genomen. Na een gesprek met haar klas over de betekenis van een 'School met de Bijbel' en het verhaal over Jezus die de kinderen zegent, ging een van de bestuursleden rond met een zak speculaas als traktatie voor de kinderen en daarmee was de school officieel geopend.

Hoewel de school niet werd gesubsidieerd en dus ook niet viel onder het toezicht van de rijksinspectie, kwam de inspecteur langs en toonde zich tevreden met de gang van zaken.

Een jaar later, met een verdubbeling van het aantal leerlingen, begon juf Van Buuren wat in paniek te raken. Zes dagen per week les geven aan leerlingen verdeeld over 6 klassen was niet niks. Bovendien zette ze zich naast haar schoolwerk ook in voor kerkelijke activiteiten. Nadat met enkele triplex platen de galerij van de kerk werd getransformeerd tot klaslokaal kon een extra leerkracht, juffrouw Verbrugghe aan de slag. Te koud in de winter en te warm in de zomer maar dat ging ook.

In antwoord op het gebed om een oplossing voor het nijpende plaatsgebrek kwam ene mijnheer Koliijn in beeld. De Nederlands zakenman woonde een zondagsdienst in de kerk op de Zandpoortvest bij en was ontdaan toen hij vaststelde in welke omstandigheden daar in de kerk een klas gevestigd was. "Hier moet een fatsoenlijk schoolgebouw komen" zei hij vastbesloten. Gebruik makend van zijn vele relaties lukte het hem om steun te vinden voor zijn plan. Mijnheer Bain, een Brussels industrieel en eigenaar van een spiegelfabriek in de Lakenmakersstraat, stelde gratis een stuk grond beschikbaar voor de bouw van een school en een jaar later, in 1937 werd de nieuwe school, een bescheiden gebouw met 2 leslokalen, een eet- en/of handwerkklass en een klein bureau in gebruik genomen. Met een folder werd het voor die tijd moderne schoolgebouw aangeprezen: veel licht, veel lucht, gezelligheid en vrolijkheid. Maar bovenal werd benadrukt dat het een "School met de Bijbel" is waar de Bijbel als Woord van God een belangrijke plaats krijgt.

Ondanks het uitblijven van financiële steun vanwege de oorlog lukt het om de school draaiende te houden. In 1942 vindt een historische gebeurtenis plaats. Mijnheer Bohets, oud-leerling van de school en van Belgische nationaliteit studeert met grote onderscheiding af aan de Rijksnormaalschool in Lier en wordt in de school aangesteld als onderwijzer. Hierdoor kan het schoolbestuur staatssubsidie

aanvragen. Als pas afgestudeerde onderwijzer neemt hij de leiding van de school op zich. Om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland moet hij tegen het einde van de oorlog zelfs onderduiken.

De toenmalige burgemeester Spinoy die bij een toevallige gelegenheid in 1946 zijn grote waardering uitspreekt voor de school adviseert om dringend ook een kleuterschool op te richten. Aarzelend – vanwege de extra financiële lasten – wordt de raad opgevolgd en bij openstelling komen er 15 kleuters opdagen.

In de jaren die volgen groeide de school verder uit en in de jaren 50 moet de school worden verbouwd om meer ruimte te scheppen. Kinderen kwamen met de tram en met de fiets en er werd ook eerste schoolbusje aangeschaft.

Met opnieuw veel steun uit Nederland begint in 1962 het schooljaar in de totaal vernieuwde school. De oorspronkelijke V.Z.W. “Gustaaf Adolf” - opgericht in 1936 - is eigenaar van de gebouwen.

In 1972 wordt mevrouw Delathouwer benoemd als schoolhoofd. Mijnheer Bohets is inmiddels bevorderd tot inspecteur. Het nieuwe schoolhoofd staat daarnaast ook fulltime voor de klas. In 1986 geeft zij de fakkel door aan mijnheer de Bie. De school kent een gestage groei en er wordt alweer gedacht aan uitbreiding. Ook de inspectie dring erop aan dat er een groter gebouw komt.

Mijnheer Lejeune die dan lid is van het schoolbestuur zet zijn schouders onder het project. Met alweer hulp uit Nederland – een televisieactie van de Evangelische Omroep – en de steun van veel Vlaamse sympathisanten van de school, kon een groot stuk grond verderop in de straat worden aangekocht. In september 2001 namen 146 leerlingen en hun leerkrachten hun intrek in een prachtige nieuwe school. Met het nieuwe gebouw komt er ook een nieuwe naam: School met de Bijbel “De WEGwijzer”.

Nadat hij een stevig fundament voor verdere groei van de school heeft gelegd verlaat mijnheer de Bie op 1 september 2009 onze school en wordt inspecteur. Mijnheer Gijssels neemt het vaandel van hem over. De school blijft in de jaren erna geleidelijk aan groeien. Zodanig zelfs dat het huidige gebouw alweer te klein is en uitbreiding nodig is.

Waren er in de beginjaren van onze school enkel kinderen van protestants-christelijke huize in onze school, dan zien we nu een mix van kinderen die een weerspiegeling zijn van de diverse samenleving van de stad waarin onze school staat. Over de jaren heen heeft God onze school steeds gezegend. Daar zijn we dankbaar voor en wij kijken vooruit om te zien hoe Hij Zijn plan met onze school verder ten uitvoer zal brengen.